



SAMOS CALLING – DE RAMADAN-EDITIE

Geef een belletje! Doneer een dubbeltje!

*“Hallo! Wij zijn hier, in een vluchtelingenkamp, in een tent die lekt.
We moeten dit **ONTVLUCHTEN**, maar we weten niet hoe en waarheen.
We moeten een uitgang zoeken om toegang te krijgen tot de gewone wereld.
Uit alle macht een uitweg vinden om een fatsoenlijk leven op te bouwen.”*

U kunt vluchtelingen die in kampen of op straat in Griekenland leven een handje helpen. We kunnen met z'n allen wat geld inzamelen en beltegoed verstrekken. Daarmee kunnen zij en wij nieuwe contacten leggen via het internet. En zij, die noodgedwongen huis en haard verlieten, kunnen hun stem laten horen en verhaal doen op [Radio Patapoe](#).

“Telefoon met internet zorgt ervoor dat ik me meer kan verwonderen”, aldus Eze Kay, Tent 91, [kamp Vathy](#), Samos, Griekenland, Europa.

ONTVLUCHT! – VAT MOED! – KIJK EN LUISTER MEE!

**Stichting M2M
IBAN: NL53 TRIO 0338 5736 07
BIC: TRIONL2U
o.v.v. SAMOS CALLING**

WAT GEBEURDE ER TOT NU TOE

Radio Patapoe en stichting Migrant 2 Migrant ([M2M](#)) zijn in februari gestart met het pilotprogramma SAMOS CALLING, met wekelijkse presentaties in de radioshow Patapoe Serieus Je Maintiendrai ([PSJM](#)) en een oproep via burgerinitiatief [Hulpkaravaan Griekenland](#). Hiermee werd € 250,- opgehoest voor beltegoed in 20 mobieltjes van vluchtelingen.

Het lokale netwerk en de expertise van Hulpkaravaan op het eiland Samos verbond ons met de eerste doelgroep in kamp Vathy. Ons gemeenschappelijk doel is het activeren van eigen kracht, het stimuleren van zelforganisatie en vrijheid van meningsuiting.

WEDERKERIGHEID, NIET ALLEEN LIEFDADIGHEID

Als vindingrijke campagnevoerders en media-activisten proberen wij banden te smeden met partners die creativiteit stimuleren. We verkiezen wederkerigheid boven het alleen maar tonen van barmhartigheid, we houden meer van solidariteit dan van louter pampieren. Wij faciliteren graag waar mogelijk en zijn bevoorrecht dat wij dit actieprogramma onvoorwaardelijk mogen uitvoeren. We staan te popelen om concreet iets te bewerkstelligen, daar en hier. Met de internettoegang en rechtstreekse telefoongesprekken met de mensen in en rond het kamp op Samos, kunnen we dichterbij die vruchtbare samenwerking komen.

De afstand in kilometers en het verschil in perspectief tussen ons in Nederland en de vluchtelingen in Griekenland is in veel opzichten enorm. Het is voor ons moeilijk om voor te stellen hoe het is om in een vluchtelingenkamp te leven, om te voelen wat het betekent om jarenlang in zo'n ellendige situatie te verkeren. Maar we kunnen proberen het te begrijpen, het uit te zoeken en een manier te vinden om een bijdrage te leveren en elkaar terzijde te staan. [Luister](#), bijvoorbeeld, naar de urgentie en actualiteit in de raps van Eze Kay.

EN NU

Ramadan, de maand waarin de Koran als een leidraad voor de mensen neergezonden werd. Het boek dat de behoeftigen troost in hun lijden en de begunstigde herinnert aan dankbaarheid. Ramadan.

Een maand waarin sadaqa (liefdadigheid) een ongekende waarde heeft. Een maand van tolerantie, verbroedering en bezinning. Immers, de maand die van grote waarde is voor de gever en hij die de sadaqa ontvangt. De maand waarin de intense hitte van de geest de zonden van de mens zuivert en hem tot een beter mens vormt.

Het breken van het vasten wordt gezamenlijk gevierd. Onze ramadan-editie draait om het delen van de iftar-tafel met behoeftigen, in dit geval op een Grieks eiland.

Ramadan, een maand van ongekende zegeningen.

De volgende stap in ons collectieve programma is om tijdens deze vastenmaand (13 april - 12 mei) geld in te zamelen voor beltegoed voor veertig personen. Het doel is om € 500,- in te zamelen vóór het Suikerfeest (Ied-al-Fitr) en Hemelvaartsdag, die dit jaar samenvallen.

Dit is je kans om bij te dragen aan **DE RAMADAN-EDITIE**.

ONTVLUCHT! – KLOEKMOEDIG! – TEZAMEN ALS ÉÉN